



### **Sponsorloop voor beter onderwijs in Kenia!**

Meneer Kees en Juffrouw Heidi gingen als ervaren directeuren van basisscholen mee met de Stichting Teachers4Teachers om de onderwijsontwikkeling in Kenia op inspirerende en motiverende wijze, samen met de Kenianen, te ondersteunen. In het voorjaar van 2018 mag ik mijn ervaring gaan delen met de leerkrachten in Kenia om er samen, ondanks de grote groepen en weinig materiaal, voor te zorgen dat het onderwijs op een hoger niveau komt.

Onderwijs betekent in Kenia, hoop voor de toekomst. Hoe meer er geïnvesteerd wordt in onderwijzers in Kenia, hoe meer kinderen er onderwijs kunnen volgen. Het motto van de Stichting is dan ook 'Let children learn'. Op dit moment wordt er samengewerkt met 320 scholen in Kenia in de kustprovincie Kwale ten zuiden van Mombasa. Er wordt ook nauw samengewerkt met de regionale Keniaanse overheid, die het programma van Teachers4Teachers heeft opgenomen in haar onderwijsprogramma.

Persoonlijk vind ik het een mooi doel om onze school te betrekken bij deze stichting. Voor ons is het heel normaal om onderwijs te volgen, maar ook om op korte afstand van school te wonen. In Kenia zijn kinderen soms wel anderhalf uur onderweg om de school te bereiken. Daarom gaan wij lopen voor Kenia op woensdag 20 december. Samen met alle kinderen van de Duinsprong gaan wij een schooldag lang (onafgebroken) lopen rondom de school. We starten om 8.30 uur op het grote plein met de eerste twee groepen. Telkens lopen er 2 groepen 20 minuten lang onafgebroken tot 12.10 uur. Graag zou ik jullie (ouders en verzorgers) willen vragen om de laatste 20 minuten vol te maken. Wat zou het mooi zijn als we samen als school deze prestatie gaan volbrengen.

Het zou geweldig zijn als ieder kind een vrijwillige financiële bijdrage levert aan deze sponsorloop. Elke bijdrage is welkom. Dit mag vooraf al bij de leerkracht van je kind ingeleverd worden, maar er kan ook op de dag zelf op het grote plein gedoneerd worden. Naast de sponsorloop worden er acties georganiseerd door de kinderen uit de groepen 8. Op het grote speelplein staan deze ochtend en middag na schooltijd verschillende stands, waar je o.a. zelfgemaakte cakejes en andere lekkernijen kunt kopen, waar je lege flessen kunt inleveren en waar een kleine rommelmarkt zal zijn. Kom dus gezellig even een kijkje nemen op het grote plein. Ook ben je van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in de aula, die zo ingericht wordt dat je een goede indruk krijgt van het onderwijs in Kenia in samenwerking met Teachers4Teachers.

Uiteraard komen alle opbrengsten ten goede aan het onderwijs in Kenia.

Alvast enorm bedankt voor eenieders inzet en hopelijk tot ziens op woensdag 20 december!

Met vriendelijke groet,  
Joyce Blaas (leerkracht groep 8b)